

September 2015

No. 77



Thorshøj Mølle

SPEJLET *ET TILBAGEBLIK*

**Østervrå Lokalhistoriske
Forening**

Tamstrup og Thorshøj Mølle 1862-1903-1946

Af Jørgen Peder Clausager

Som al anden håndværks- og industrivirksomhed var mølledriften i Danmark i århundreder omfattet af forbud, påbud, tvang og privilegier. Men ved *lov af 14. april 1852 om møllenæringen* blev møllenæringen med få undtagelser frigivet fra 1. januar 1862 at regne; og møllenæringsloven blev hermed en forløber for den almindelige *næringslov af 29. december 1857*, der fra samme skæringsdato, 1. januar 1862, frigav al handels-, håndværks- og industrivirksomhed fra laugstvang og privilegier.

Ved møllenæringens frigivelse var alle de steder, hvor der med fordel kunne anlægges vandmøller langs de danske vandløb, stort set optaget; vandmøllernes antal havde kulmineret allerede omkr. år 1600, og næringsfriheden førte derfor ikke til et stort nyanlæg af vandmøller. Men med den hollandske vindmølletype var det anderledes, og anden halvdel af 1800-årene blev derfor kornvindmøllernes storhedstid i Danmark - indtil de i begyndelsen af 1900-tallet blev udkonkurreret af de store handelsmøller (dampmøllerne) i købstæderne på den ene side, og gårdmøllerne (klapsejlere og vindroser) på den anden. De mest sejlivede hollandske vindmøller fortsatte driften til efter 2. verdenskrig - men efter århundredskiftet er der næppe blevet nybygget møller af denne type.

Derimod er der forekommet flere *flytninger af hollandske vindmøller*, og historien om Tamstrup/Thorshøj Mølle frembyder netop et eksempel på en sådan mølleflytning, som kunne lade sig gøre fordi møllens trækonstruktion kunne adskilles og samles som et byggesæt. Den konkrete mølleflytning i 1903 skyldtes formodentlig ønsket om at placere møllen i den opvoksende bymæssige bebyggelse i Thorshøj - som fra jernbanens åbning i 1913 kunne kalde sig stationsby, men som allerede fra før århundredskiftet udviser adskillige af de træ, der var typiske for stationsbyerne.

Tamstrup Møllegaard, matr. 3_h af Tamstrup og Gydeje, Torslev Sogn, opstod ved frastykning fra gården Store Tamstrup i 1865; den frastykkede ejendom blev købt af møller Nicolaj Jacobsen, der tilsyneladende allerede før udparcelleringen havde opført "vejrmøllen"; hans datter Emma Amalie er nemlig født i Tamstrup Mølle 6. december 1862; i 1870 var vindmøllen i drift. - På målebordsbladet fra 1884-85 ser man vindmøllen godt 100 meter vest for Tamstrup Møllegaard, lige nord for landevejen til Hjørring. Nicolaj Jacobsen forpagtede 18. april 1885 gården med mølle til sin søn Emil Fredslev Jacobsen; denne blev ved 3. tvangsauktion 26. februar 1887 ejer af ejendommen. I 1890 havde Emil Fredslev Jacobsen bortforpagtet vindmøllen til den 32-årige Anders Christian Frederiksen, der stammede fra Taars; og senest i 1893 har han frastykket den parcel, hvorpå vindmøllen stod; den blev dette år solgt til Chr. Jensen fra Saltum. Møllegården bortmageskiftede Emil Fredslev Jacobsen i 1896 til Niels Fuglsang, som imidlertid efter kun to års forløb afhændede gården til Emil Fredslevs bror Jacob Gotfred Jacobsen. I 1901 købte Niels Fuglsang imidlertid matr. 3_m og 3_n (med den derpå stående vindmølle) - vel af Chr. Jensen - og lånte samtidig 4.000 kr. mod pant i den ejendom. - Ved folketællingen 1901 bor Niels Fuglsang med familie i Tamstrup Mølle.

Ved skøde af 1. juli 1903 solgte Niels Fuglsang ejendommen matr.nr. 3_m og 3_n til Jacob Gotfred Jacobsen, Tamstrup Møllegaard - der således igen samlede, hvad hans bror havde udparcelleret i 1894; men i handelen indgik udtrykkeligt *ikke* selve den hollandske vindmølle; den havde Niels Fuglsang

nemlig flyttet til Thorshøj - formentlig i løbet af juni måned 1903, fra hvilket tidspunkt vi altså kan tale om *Thorshøj Mølle*. - I skødet indgår derimod "nogle rester af den tidligere på ejendommen stående mølle".

22. maj 1903 solgte enken Kirsten Marie Pedersen af Lille Tyrrestrup nemlig en grund i Thorshøj til Niels Fuglsang. Det var en parcel af ejendommen matr. 1c af Torslev Sogns Mellemste Del; ved landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 5. august 1903 fik parcellen matr.nr. 1a^g.

En amerikansk efterkommer af Niels Fuglsang oplyser, at denne den 15. december 1904 købte en 6 HK petroleumsmotor for 100 kr. til Thorshøj Mølle.

Ved folketællingen 1911 finder vi Niels Fuglsang med familie i Thorshøj Mølle; kun de tre yngste børn er da hjemme; hos familien opholder sig midlertidigt møllebygger Peder Christian Frederiksen fra Taars Hammerværk, så der er åbenbart blevet udført vedligeholdelses- eller reparationsarbejde på møllen i vinteren 1910/11; den kendte møllebygger P.C. Frederiksen (1864-1926) købte senere Knudseje Mølle; han var far til Brdr. Frederiksen i Dybvad.

Niels Fuglsang døde 27. december 1916, og 27. august 1917 solgte hans enke Eline Jensen møllen til *Thorshøj Andels-Elektricitetsværk* for 7.475 kr.

Eline Fuglsang, der var meget god til at lave mad, blev husbestyrerinde for kroejer Peter Lodberg i Flauenskjold, og flyttede senere - omkr. 1930 - med ham til en villa i Sæby, hvor hun døde 10. april 1941.

Ved overtagelsen bestod elektricitetsværkets bestyrelse af følgende fem personer: Peter Jensen Tipsmark, Niels Christian Petersen, N. Chr. Nielsen, A. Andersen og Martin Larsen. Ved elværkets salg af møllen i 1924/25 havde bestyrelsen følgende sammensætning: J.P. Hæstrup (formand), Peter Jensen Tipsmark, Rudolf Bock, Chr. Christensen og N.P. Jensen.

I elektricitetens barndom havde de små jævnstrøms-elværker et stort akkumulatorbatteri, som blev opladet når motorerne kørte, eller - som i Thorshøjs tilfælde - når vinden blæste. De elværker, der kørte med dieselmotor, standsede gerne motoren om natten, hvor den strøm, der var kørt på akkumulatorbatteriet i dagens løb, måtte dække det beskedne behov, der var for elektricitet i nattens løb. Filosofien bag at indrette Thorshøj Mølle til elværk var da, at møllen, når vinden blæste, *både* kunne forsyne byen med strøm *og* oplade akkumulatorbatteriet; i vindstille perioder måtte man så tære på den oplagrede strøm. - Men da vinden ikke altid blæser om dagen, og lægger sig om natten, og da hele anlægget i Thorshøj, både møllen og akkumulatorbatteriet, formentlig har været underdimensioneret, løb man ret hurtigt efter elværkets anlæggelse ind i forsyningsproblemer. En anonym Thorshøjbo ironiserede i januar 1918 herover i følgende nytårsvers:

Byens Stolthed

Møllen gaar, Møllen gaar,

Vinden suser, Vingen slaar,

uden mørke Tanker tyng

Byens Folk saa glade synge:

Møllen gaar, Møllen gaar,
Møllen, Møllen, Møllen gaar.

Møllen gaar, møllen gaar,
Strøm til hver en Pære naar,
ej for mørket mer' vi gruer,
vi har Lys til alle Stuer.

Møllen gaar, Møllen gaar,
Møllen, Møllen, Møllen gaar.

Møllen gaar, Møllen gaar,
tusind Kilowatt vi faar.
Pyt med alle Tællepraaser,
Lys i Glas og Lys i Daaser.
Møllen gaar, Møllen gaar,
Møllen, Møllen, Møllen gaar.

Møllen staar, Møllen staar,
grædefærdig alle gaar.
Mørk og grim er nu vor Klode,
vi maa have Bud til Rode.
Møllen staar, Møllen staar,
Møllen, Møllen, Møllen staar.

Elektricitetsværket i Thorshøj blev ingen succes - dertil var vindkraften for ustabil - og allerede i 1924

afhændede elværket møllen. Den blev imidlertid udstykket i to parceller:

Den ene parcel, matr.nr. 1ag, blev med handelsmand A. Bakholt af Thorshøj som mellemmand solgt til tømrermester Morten Knudsen, Thorshøj, den 2. februar 1925.

Den anden parcel, der ved frastykningen fik matr.nr. 1ch, blev den 20. oktober 1924 solgt til møllejer Peder Chr. Pedersen af Skarpholt ved Lyngsaa i Albæk Sogn. Den hollandske vindmølle stod på den parcel, som Peder Chr. Pedersen købte.

Den hidtidige beboelse var blevet købt af Morten Knudsen; Peder Chr. Pedersen indrettede imidlertid beboelse i elektricitetsværkets forhenværende, nu overflødige akkumulatorhus, og drev i øvrigt møllen som almindelig kornmølle.

Peder Chr. Pedersens første mølle var Holbæk Vand- og Vindmølle i Albæk Sogn: den 13. april 1907 købte han vindmøllen til ejendom samt brugsret til vandmøllen i 50 år; ejeren af Holbæk Møllegaard, Niels Peter Nielsen, forbeholdt sig dog ret til at vande sine køer i mølledammen. - Den 19. august 1912 tilmageskiftede han sig Skarpholt Mølle ved Lyngsaa, som han ejede i 12 år; den 19. august 1924 solgte han Skarpholt Mølle til Chr. Peter Pedersen af Lyngsaa og flyttede til Thorshøj. -

Peder Chr. Pedersen nøjedes ikke med at erhverve parcellen matr. 1ch i Thorshøj; den 9. november 1924 erhvervede han uden vederlag fra mejeribestyrelsen Niels Christian Petersen, Thorshøj Mejeri, parcellen matr. 1c af Torslev Sogns Mellemste Del (uden hartkorn).

Den 20. september 1926 lånte Peder Chr. Pedersen 3.500 kr. i Husmandskreditforeningen; det bemærkes i panteobligationen, at der samtidig med panteobligationen tinglyses en deklaration om ret til at den hollandske vindmølle må forblive stående, uanset at den lovbefalede afstand til matr.nr. 1ag ikke er overholdt. - I anmærkningen til den tinglyste obligation bemærkes imidlertid, at en sådan deklaration ikke samtidig er blevet tinglyst.

Den hollandske vindmølle var i drift indtil 1946, da den brød sammen og blev fjernet. Året efter kom Peder Chr. Pedersens søn Alfred Pedersen hjem; han havde i 14 år haft forskellige pladser, i Grindsted, i Sønderjylland og på Sjælland. - Der blev da opsat en klapsejler på det gamle møllefundament; den stod indtil 1957.

I 1949 skete der generationsskifte, idet Peder Chr. Pedersen overdrog møllen til sønnen Alfred Pedersen, der i 1994 fremdeles var ejer af ejendommen.

Personalia vedr. Nicolaj Jacobsen og familie

Nicolaj Jacobsen var født den 8. juli 1826 i Lendum Sogn, som søn af gårdmand Jens Jensen og hustru Maria Christensdatter i Kammer; den 9. december 1852 blev han i Frederikshavn gift med Anne Kirstine Pedersdatter Thøgersen, født 26. juli 1823 i Frederikshavn som datter af Peder Thøgersen og hustru Birthe Christensdatter på Apholmen. Nicolaj Jacobsen har tilsyneladende haft tilknytning til møllererhvervet fra sin ungdom, for i 1853 var han forpagter af Høgholt Mølle i Hørmested sogn, og 1857-59 af Lengsholm Mølle i Lendum sogn; ind imellem var han en periode husmand på Fjelsted Hede i Sindal Sogn. I 1859 flyttede han med familie til Torslev Sogn, hvor han forpagtede Krogens Mølle, indtil han i 1862 flyttede til den ejendom, der blev til Tamstrup Møllegaard. - Efter at Nicolaj Jacobsen i 1887 havde måttet afstå

møllen, boede han først (i 1890) i Tamstrup Hus, hvor han ernærede sig som stenhugger, og senere (i 1901) i Lindenbæk Hus, hvor han ernærede sig af landbrug og alderdomsunderstøttelse. Anne Kirstine Thøgersen døde den 10. september 1903 i Tamstrup Møllegaard, 80 år gammel; og Nicolaj Jacobsen døde den 19. maj 1907 i Tamstrup Møllehus, 80 år gammel. Ved folketællingen 1901 opgiver de at have fået i alt syv børn, hvoraf fem stadig levede; så når den yngste datter hed "Elvine", var der ikke i dette tilfælde som ellers ofte tale om et "nummernavn". De syv børn var følgende:

- 1) Emil Fredslev Jacobsen, født 17. august 1853 i Høgholt Mølle, Hørmested Sogn. Efter et kortvarigt ægteskab med Cecilie Petersen, født 13. januar 1855 i Aasted Sogn, gift 8. november 1881 i Aasted Sogn, som døde 17. maj 1882 i Aasted Sogn, 27 1/3 år gammel, blev han gift med den seks år yngre Ane Marie Pedersen fra Hjardemaal Sogn i Thy, født 29. august 1859; i 1890 havde de fem børn i alderen 0-5 år (fkt90/T222). - Efter 1896, da Emil Fredslev sælger Tamstrup Møllegaard til Niels Fuglsang, tabes hans spor; i 1901 er datteren Emma i pleje hos broderen Jacob Gotfred, mens Anna Mariane tjener i Tamstrup Østermark.
 - a) Peter Johan Jacobsen, født 18. maj 1884 i Aasted Sogn
 - b) Cecilie Jacobsen, født 10. august 1885 i Torslev Sogn
 - c) Emma Jacobsen, født 20. februar 1887 i Torslev Sogn
 - d) Niels Christian Jacobsen, født 26. maj 1888 i Torslev Sogn
 - e) Anna Mariane Jacobsen, født 2. november 1889 i Torslev Sogn
- 2) Martin Peter Jacobsen, født 15. december 1854 på Fjelsted Hede i Sindal Sogn (hvor faderen da var husmand). Konfirmeret 4. april 1869 i Torslev Sogn, og i 1870 tjenestedreng i Store Tamstrup. 28. december 1880 bliver han i Hørby viet til den 27-årige Johanne Marie Sørensen af Vester Estrup Hus; han angives ved vielsen at være af Ulsted Sogn; hun var født 2. oktober 1853 i Fraugde Sogn, Odense Amt; de fik 29. april 1881 i Hørby Sogn sønnen Søren Nikolaj Jakobsen. Den 9. april 1882 omkom Martin Peter Jacobsen under ulykkelige omstændigheder (selvmord ved drukning) under et besøg i hjemmet i Tamstrup Mølle, men blev begravet på Hørby Kirkegård; hans profession ved dødsfaldet er angivet som møller. Inden sit ægteskab blev Martin Peter Jacobsen far til sønnen Peter Alfred Jacobsen, som blev født i Torslev Sogn den 29. marts 1878; hans moder var den ugifte Nielsine Petrine Margrethe Christiansen af Store Tamstrup; ved folketællingen 1890 var Peter Alfred Jacobsen i pleje hos morforældrene i Bakken i Badsø (fkt90/H166), og i 1901 var han daglejer i Tamstrup Smedie. Snart efter blev han gift med Sofie Petrine Christine Pedersen; hun døde den 23. juni 1910, men forinden havde ægteparret fået fire børn:
 - a) Elna Julia Jacobsen, født 25.12.1901
 - b) Asta Jensine Jacobsen, født 18.04.1904
 - c) Augusta Jacobsen, født 01.08.1906
 - d) Alfred Jacobsen, født 24.05.1908

Ved skøde af 4. januar 1907, tinglæst 17. s.m., nr. 74, købte Peter Alfred Jacobsen en byggegrund, matr. 12b af Den sydøstlige Del, Skæve Sogn, af Christen Christensen, Tøsbæk Mølle. Denne grund bebyggede han, men afhændede den allerede igen den 13. januar 1910 til Mads Rasmussen af

Lykkesholm. Ved skøde af 19. juni 1908, tinglæst 29. april 1909, købte Peter Alfred Jacobsen, der da boede i Karmisholt Hus ved Tøsbæk Mølle i Skæve Sogn, matr. nr. 8n af Den sydøstlige Del, Skæve Sogn, som var udstykket fra gården Karmissig. Her lod han bygmester Vilhelm Hæstrup, Dybvad, opføre et beboelseshus, og desuden opførte han *motormølle og savværk*. Møllen blev drevet af en 16 HK gasmotor med sugegasværk, men der var også en seksvinget klapsejler med 30 fods vingefang.

Virksomheden blev drevet under navnet "Skæve Motormølle"; men foruden kornmølleri og savværk drev Peter Alfred Jacobsen også karetmageri. Den 16. oktober 1957 afstod han ejendommen til sønnen Alfred Jacobsen.

3) Birthe Elise Jacobsen, født den 11. juni 1857 i Lengsholm Mølle, Lendum Sogn, konfirmeret 1. oktober 1871 i Torslev. Den 29 januar 1875 blev hun i Torslev gift med den 36-årige møllersvend Jens Larsen, som var født 30. november 1839 i Nyholm Hus, Hørby Sogn som Jens **Laursen**, men som ved vielsen tjente i Idskov Mølle, Voer Sogn. Ægteskabet blev senere opløst; Birthe Elise tjente i 1890 som separeret kone i Nakkebjerg, Helligum Sogn (AOL, opslag 17), og sønnen Alfred Larsen var i 1890 i pleje hos moderens forældre i Tamstrup Hus (T212); Jens Larsen samlevede i 1901 med den svenskfødte Ida Karoline Petterson på Holt Bjerg i Albæk Sogn, og tjente som røgter i Store Rugtved (A42 & A374). Efter skilsmissen fik Birthe Elise i 1883 sønnen Christian, der i 1911 opholdt sig hos morbroderen Jacob Gotfred Jacobsen i Tamstrup Møllegaard. På dette tidspunkt var Birthe Elise selv flyttet fra egnen; hun døde 10. februar 1901 i Jerslev By og Sogn og blev begravet på Jerslev Kirkegård, 43 år gl.; hun anføres der som skilt fra møllersvend Jens Larsen, af Svenstrup Sogn, Aalborg Amt; ved Birthe Elises dødsfald oplyser kirkebogen, at han på dette tidspunkt var død; men oplysningen må altså være forkert, da han lever og bor i Albæk Sogn den 1. februar samme år.

a) Julius August Larsen, født 27. november 1879 i Torslev Sogn i ægteskabet med Jens Larsen, og konfirmeret

1. april 1894 i Torslev Sogn. Det er rimeligvis ham, der i 1890 er i pleje hos morforældrene i Tamstrup Hus,

(T212), da de har en 10-årig plejesøn, *Alfred* Larsen, født i Torslev Sogn; en Alfred Larsen ses ikke født i

Torslev Sogn i 1879, og der er vel tale om en fejlskrivning af navnet. Hverken Alfred Larsen

August Larsen ses i sognet eller noget af de nærmeste nabosogne i 1901-folketællingen.

b) Christian Christensen, født 7. oktober 1883 i Torslev Sogn, m/udlagt barnefader Alfred Gottlieb Christensen

af Fjeldgaardsodde (født 21. oktober 1853 i Torslev Sogn).

c) Georg Gottlieb Christensen, født 31. oktober 1884 i Torslev Sogn, m/ samme udlagte barnefader.

d) Emma Kristine Sørensen, født 29. august 1887 i Flade Sogn, døbt 26. december s.å. i Skæve Sogn; m/ udlagt

barnefader Peder Sørensen af Skæve Sogn

e) Martin Peter Jacobsen, født 13. juli 1890 i Helligum Sogn; ingen udlagt barnefader.

- 4) Vilhelmine Maria Jacobsen, født 4. januar 1859 i Lengsholm Mølle, konfirmeret 20. april 1873 i Torslev. 13. maj 1884 blev hun i Torslev gift med den 24-årige enkemand Ludvig Christian Sørensen, Haven i Hørby Sogn; hun er væk fra egnen i 1901.
- 5) Jacob Gotfred Jacobsen, født 26. januar 1861 i Krogens Mølle, Torslev Sogn. I 1890 boede han som 27-årig ugift 'pensionær' hos broderen Emil Fredslev i Tamstrup Mølle, og i 1898 købte han som ovenfor nævnt gården af ham; samme år blev Jacob Gotfred gift med Maren Kirstine Thomsen, født 20. marts 1863 i Hørby Sogn. - Jacob Gotfred Jacobsen døde 15. november 1926, og hans enke fik adkomst til gården den 20. januar 1927. - Iflg. skattebogen boede hun der endnu i 1930. Nogle år senere overgik gården til sønnen Alfred Christian Jacobsen (1900-1942), hvis enke Emilie Jacobsen i 1948 solgte den til Hilbert Nedergaard.
- 6) Emma Amalie Jacobsen, født 6. december 1862 i Tamstrup Mølle. Død 4. maj 1887 i Tamstrup hus som ugift sypige.
- 7) Anna Elvine Jacobsen, født 10. juni 1864 i Tamstrup Mølle, konfirmeret 6. oktober 1878 i Torslev. Hendes spor tabes derefter i hjemsognet.

Personalia vedr. Niels Fuglsang og familie

Niels Fuglsang var født 26. april 1861 i Skærum Sogn, som søn af ugifte Kirsten Marie Madsen af Vester Skærum og ungkarl Niels Fuglsang af Nørkærs Mølle i Biersted Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt. Han var gift to gange, første gang den 15. november 1887 i Hellum Sogn med Karen Kirstine Jensen, født 4. marts 1862 i Kræmmegaard, Hellum Sogn, som datter af gårdmand Jens Peter Pedersen og hustru Ane Kristensen; Karen Kirstine døde den 4. april 1892 i Skæve Sogn, 30 år gammel. Den 29. december 1887 købte Niels Fuglsang *Hugdrup Mølle* (matr. 44~~xx~~) af Skæve Sogns Nordlige Del) af Anton Jacobsen, for kr. 4.500. Anton Jacobsen havde ejet ejendommen i lidt over et år, og det bemærkes i skødet, at det er Anton Jacobsen, der har bygget møllen. Så vidt det kan læses i skødet, kom Niels Fuglsang fra Hellum, da han købte Hugdrup Mølle. Niels Fuglsang ejede 24.05.-29.11.-1894 høkerforretningen i Smaagaardene, matr.nr. 28 af Den nordlige Del, Skæve Sogn.

I sit første ægteskab havde Niels Fuglsang sønnen Kristian Fuglsang, født 4. september 1891 i Hugdrup Mølle (moderen 29 år gammel); Kristian døde imidlertid allerede i 1893.

Den 2. december 1892 giftede Niels Fuglsang sig på ny, i Skæve Kirke, med Eline Jensen, der var født den 8. januar 1869 i Try Møllergaard, Torslev Sogn, som datter af gårdmand Christian Jensen og hustru Birgitte Kathrine Sørensdatter; disse forældre mageskiftede i 1873 Try Møllergaard med Hørby Anneksgaard, som de i 1894 afstod til deres søn Jens Peter (født 31. december 1866); forældrene boede i 1901 i et aftægtshus ved Hørby Anneksgaard (H130).

Niels Fuglsang og Eline Jensen fik følgende børn:

- 1) Karl Kristian Fuglsang, født 28. juni 1893 i Hugdrup Mølle, død 23. april 1894.
- 2) Karl Kristian Fuglsang, født 3. oktober 1894 i Hugdrup Mølle.
- 3) Karen Kirstine Fuglsang, født 12. marts 1896 i Hugdrup Mølle.
- 4) Jens Peter Fuglsang, født 29. december 1897 i Tamstrup Mølle
- 5) Karl Vilhelm Fuglsang, født 16. februar 1900 i Tamstrup Mølle
- 6) Magda Amalie Fuglsang, født 9. april 1902 i Tamstrup Mølle

Elines mor, Birgitte Kathrine Sørensdatter, var født 17. april 1842 i Hellum Sogn, som datter af fæstegårdmand Søren Kristian Kristensen og hustru Birte Kristensdatter, "det vestre sted i Holmgaard".

Elines far, Christian Jensen, var født 31. december 1837 i Try Møllergaard, Torslev Sogn, som søn af gårdmand Jens Jensen (døbt 3. juli 1797 i Torslev Sogn, død ssts. 30. juni 1870) og hans 2. hustru Johanne Christensdatter (født ca. 1799 i Skærum Sogn, viet 3. januar 1836 i Torslev Sogn, død 21. juli 1883 i Hørby Anneksgaard) - jfr. i øvrigt fkt1845/T138.

Jens Jensens forældre var gårdmand Jens Jensen Grøn i Try Møllergaard og hustru Maren Poulsdatter; de blev viet i Torslev Sogn 7. januar 1791, og det oplyses da, at Jens Jensen Grøn er fra Uttrup (vel Nørre Uttrup Sogn). Jens Jensen Grøn døde 28. april 1830, 81 år gl., i Try Møllergaard.

Maren Poulsdatter, der var født i Sønner Ørslev og døbt 2. juli 1769, døde 26. februar 1833, 63 år gl. - Se i øvrigt fkt1801/T68.

Maren Poulsdatter var datter af gårdmand Poul Jensen, Sønner Ørslev, og hustru Karen Marcusdatter; de blev gift i Torslev Kirke den 8. august 1762; Poul Jensen døde 4. juni 1770, 52 år gammel. Karen Marcusdatter giftede sig igen, 6. december 1772, i Torslev Kirke, med gårdmand Jens Andersen af Vester Gydeje; hér boede de ved fkt1801/T38, da konens to datterbørn opholdt sig hos dem. Karen Marcusdatter døde den 13. maj 1808, 75 år gl., mens hendes 16 år yngre mand Jens Andersen først døde den 16. juli 1835, 86 år gl.

- o O o -

(Første gang trykt i "Sæby Museum 1994", s. 54-59; hér med enkelte tilføjelser).

